



HABER-SEN'Lİ KADINLARDAN MEKTUP VAR



Merhaba sevgili kadınlar;

Neyazık ki, son zamanlarda pek iyi değiliz hiçbirimiz. Nasıl iyi olalım ki? Yaşam koşulları, tüm emekçiler özellikle de biz kadınlar için her geçen zorlaştırdı. Ya hep birlikte bizler bugün "dur" diyeceğiz, ya da daha kötü günlerde kendimizi hazırlayacağımız maalesef.

Haber-Sen olarak, basın yayın ve iletişim emekçilerinin sesi olmayı, emek ve kadın mücadelemizi, her şartta inançla ve umutla sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz.

Sendikamız elbette bunun için var:

Üyemiz olun ya da olmayın; emeğinin karşılığını alamayanlar; ekonomik krizin bedelini daha ağır ödeyenter; ev ve bakım işleri omzuna yüklenenler; ev içi emeği görürmeyenler; haklı talepleri dikkate alınmayanlar; hakları elinden alınanlar; eşit sayılmayanlar; ne giymeceğine, ne yapacağına karışanlar; agrumculığa, şiddete, tacize, tecavüze, mobbinge uğrayanlar; siyasette, temsiliyette yok sayılanlar; velhasıl kelam, erkek egemen sistemin tahakkümünü ilklerine kadar yaşayanlar olarak hep birlikte değiştirebilir, dönüştürebiliriz yaşamalarımıza ve de dünyaya.

Bu yıl, 8 Mart 1857'de kadın işçilerin sömürüye karşı isyan etmesinin 164'üncü yıldır. Bize reva görülenlerin "kader" olmadığını hatırlamak için kadın mücadele tarihine bakmanın tam zamanıdır. Kimseler bahsetmemiş, nasıl israrla ve inatla almışız haklarımızu, nasıl mücadele etmişiz eşit ve özgür olmak için.

Tarihimizle çok yol almışız, 21 YY.'dayız ve milyonlarız. Neden itirazlarımıza daha güçlü yükseltmemiyor, emeğimize yaşamalarımıza sahip çıkamıyoruz bugün? Bu sorunun kimi cevaplarını bilmez değiliz elbette. Örneğin işimizi kaybetmekten kaygı duyuyoruz coğumuz, değil mi? Kamuda çalışmak da iş güvencemizin olması da bir yurttaşlık hakkıdır oysa. Devlet işlerini yönetmesi, halka hizmet üretmesi gerekenler, devletin sahibi gibi hareket edebiliyor, bizi işimizle tehdit edebiliyor. Kariyer, liyakat, eşitlik ilkeleri hala yasalarda duruyorken, görevde yükselme kaygısı yaşatılıyoruz bir yandan da. Mobbing ve türlü baskular her geçen gün artıyor. Bunları bilmez değiliz. Kimden gelirse gelsin, eşitsizliği, haksızlığı, adaletsizliği, hukukszılığı, dayatmaları, baskuları sineye mi çekeriz peki? "Hayır" dediğiniz duyar gibiyiz. Hem, kime zararı olabilir ki, eşit, mutlu ve huzurlu yaşamalar sürememizin?

Evet sevgili kadınlar;

Alanlarda, işyerlerinde yan yana, haklarımız ve yaşamalarımız için mücadele etmeyi her koşulla sürdüreceğiz. Ta ki, eşit ve özgür dünya düşümüze ulaşana dek. Ama bugün bu mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye ihtiyacımız her zamankinden daha çok. Gelin hep beraber örgütlenelim ve dayanışalım...

Haber-Sen'li Kadınlar Olarak Diyoruz ki!

- Kadınları ölüme, taciz-tecavüz ve istismara açık hale getiren ikiyüzlü politikalara son verilerek İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanmasını talep ediyoruz.
 - 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz.
- Esnek çalışma, güvencesizlik kayıt dışı ve taşeron çalışmaya son verilmesini istiyoruz.
 - Emekçiler olarak pandemi koşullarında hizmet verenler olarak Covid-19 aşısı uygulamasından geç olmadan faydalananmak istiyoruz.
 - Toplu iş sözleşmelerinde kadınlar olarak tarafsız ve taleplerimizin dikkate alındığı sözleşmeler istiyoruz.
- Krizi biz yaratmadık, bedelini de biz ödemeyeceğiz diyoruz ve ücretlerimizin insanca yaşayacak şekilde, emekli olduktan sonra da hayatımı südürecek seviyeye çıkartılmasını istiyoruz
 - İşyerlerimizde her türlü ayrımcılığın, taciz şiddet ve mobbingin son bulması için gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.
 - İnsanca yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması istiyoruz.
- Tüm kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda, ücretsiz kreş, gündüz bakım evleri ve emzirme odalarının kurulmasını istiyoruz.
 - Regl döneminde bir günün idari izin olmasını talep ediyoruz.
- Sendikal yaşama ilişkin kısıtlamaların, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Kayıtlı sevgili kadınlar yine tüm renklerimiz ve taleplerimizle karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı ve eşit bir yaşamı savunmak, haykurmak için her yıl olduğu gibi bu 8 Mart'ta da yanına, omuz omuza buluşalım!

*Yaşasın 8 Mart!
Yaşasın Haber-Sen!*

